

ר' ברוך ברמן ז"ל

דעות שונות במדרש באשר לשאלה מאימתי הכיר אברהם אבינו את בוראו. יש אומרים שמגיל שלוש, ויש אומרים שמגיל ארבעים. אנחנו מקבלים את שתי הדעות. מטבעו היה אברהם בעל נשמה מיוחדת והתחיל לחפש את בוראו מגיל שלוש, אך משבגר הכיר שוב את בוראו מתוך עבודה ויגיעה, לאחר ארבעים שנה.

ברוך היה ילד בן שנים עשרה והתחיל לחפש. לא קיבל את התבשיל שבשילו לו בבית הספר. חיפש וחיפש והשקיע עבודה עצומה; ניצל כל הזדמנות שנקרתה לו להכיר משהו מן היהדות, עד שהגיע לשמירת מצוות מלאה. ברוך ניצל כל תלמיד חכם, כל בן ישיבה שביקר במוסקבה, כדי לינוק ממנו דעת והכרה. בגיל שבע עשרה כתב חיבור פילוסופי. בשנים האחרונות לשהותו במוסקבה לימד מדי יום חמישי שיעור בפרשת השבוע, תוך מסירות נפש. בביתו התאספו אנשים, הקליטו את דבריו, והעבירו מְקלטת לקלטת כדי שיוכלו ללמוד תורה.

אמר לי משהו שפגש אותו במוסקבה לפני כשש שנים: "נדהמתי, אדם מצטט מהרמב"ם ומאורות הקודש של הרב קוק; מאיפה? מניין? מי לימד אותך? מניין הבקיאות בכל התחומים?!"

חלמו היה ללמוד בישיבה בארץ ישראל. חיפש ובדק איזו היא הישיבה המתאימה לו, והחליט שרצונו ללמוד בישיבת הר-עציון. עם בואו נתגלה כתלמיד חכם, בשל, אישיות קורנת, אדם מלא אמונה זכה וטהורה, המבוססת על הכרה ועל דעת וחתירה לאמת. במוסקבה כתב ספר על יסודות היהדות, בשם **שמע**. הספר מיועד לאלה שיש להם רקע אינטלקטואלי. לא לחינם כינה כך את ספרו. מתוך עיון בכתביו ניכר כי הרבה להתעניין בכל מה שקשור בענייני קריאת שמע, עד שהגיע לקיים את "בכל נפשך", כרבי עקיבא שאמר "כל ימי הייתי מצטער... מתי יבוא לידי ואקיימנו" (ברכות, סא, ע"ב). משהגיע ברוך לארץ, לימד עשרות שיעורים והרצאות בנושאי יהדות, בישיבה ומחוצה לה, ברוסית, בעברית ובאנגלית. בעיזבונו נותרו קרוב לאלף דפי מחשב בענייני יהדות, וכולם מן השנתיים האחרונות.

ברוך הגה את הרעיון, שיש צורך ליצור הנהגה רוחנית ליהדות ברה"מ. הוא ראה בעלייה זו עלייה מיוחדת במינה שבאה ללא כל הנהגה רוחנית. הוא חש בצורך ליצור הנהגה רוחנית מבין העולים. ראינו בו אדם שנועד להיות מנהיג רוחני. לא רק ליהודי ברה"מ, אלא לציבור כולו. לדעתי, התנאי להשתלבותם של יהודי ברה"מ בארץ ישראל

מתוך דברי הספד ביום השלושים.

הוצאת תבונות מכללת הרצוג

מבחינה יהודית הוא שיקום איש מתוכם שיוכל להיות מנהיג רוחני של כלל הציבור בארץ, אדם שיש לו מסר רוחני של יהדות לציבור כולו. לפי קצב עלייתו של ברוך ראינו בו את האיש המתאים: אדם בעל כשרונות גאוניים, אינטלקטואל החי בעולמו הרוחני, ובד בבד אדם בעל לב חם ופתוח, שהצליח להשרות סביבו חמימות. נעים הליכות, בעל מידות, אדם אציל נפש, בעל עדינות בולטת, אישיות קורנת, מלאת חן וקסם אישי. הוא כבש את לב כל מכיריו. כולם ראו שיש לפניהם איש אמת, מקורי, בלתי רגיל.

תלמיד חכם שמת מי ייתן לנו תמורתו!

