

בפתח גיליון כא נסקור בקצרה את המאמרים הרואים בו אור :

צ' ארליך עומד על זיקות של סגנון ושל משמעות בין פרשת אברהם והמלאכים (בראשית, י"ח) ובין שתי פרשיות אחרות בספר בראשית : סיפור גן עדן וסיפור רשעת סדום. הכותב טוען כי דרכו של אברהם היא תיקון לחטא הראשון בגן עדן. ג' גוטמן עורכת ניתוח של פרשת ברכת יצחק ליעקב (בראשית, כ"ז). הכותבת מבארת על-פי דרכה מה הנחה את יצחק באהבתו לעשיו ומה הנחה את רבקה באהבתה ליעקב. מתוך כך עולה הסבר להתנהגות הדמויות השונות בפרשה.

עיון בשיטת הרמב"ם, המבאר את המאבק בין יעקב והמלאך כחזון נבואי - במאמרו של צ' עוקשי. הכותב מבאר את גבולות החזון לפי שיטת הרמב"ם ואת משמעותו. א' חדד מנתח את פרשיות חטא העגל בספר שמות ובספר דברים (על-פי שיטת הבחינות של ר"מ ברויאר). הכותב עומד על ההבדל בין שני המקומות בתיאור החטא והמתגלגל ממנו, ומצביע על הקשר בין משמעות החטא בספר דברים ובין מגמתו הכללית של הספר.

ע' גאולה עוסק בפירוש המטפורי לפסוק "לא יחבל רחים ורכב", הרואה בפסוק דימוי לאיש ואישה. הכותב חושף את שורשיה של הפרשנות הזאת במקרא עצמו, בתרגומים העתיקים ובמפרשים, ובוחר את הרקע הראלי שלה.

א' הכהן בוחר את כינויי המקדש בתורה ובנביאים. הכותב מוצא הבדל שיטתי בין התורה לנביאים, הבדל המשקף דרכים שונות של מאבק בהגשמה.

ג' שטראוס משווה את מעשיהן של שלוש הנשים החכמות שבספר שמואל : אביגיל (שמו"א, כ"ה), האישה מאבל בית מעכה (שמו"ב, כ') והאישה התקועית (שמו"ב, י"ד).

את חלק המאמרים חותם מאמרו של א' סמט, שבו סדרת עיונים בפרשת אליהו בחורב (מלכ"א, י"ט). הכותב מנתח את הפרק ניתוח ספרותי מפורט שלב אחר שלב, ובסוף כל עיון באות שאלות לעיון ולהעמקה.

במדור ההערות מוסיף י' שביב היבט נוסף לזיקה בין מגילת רות וספר איוב, ובמדור הביקורת סוקר י' עופר את המהדורה החדשה של פירוש רלב"ג לבראשית (הוצאת מעלות, ישיבת מעלה אדומים).

המערכת