



מי חזק יותר - אוכלוסייה החיה באזורי מחיה קשים או אוכלוסייה החיה באזורי מחיה נוחים?

"בסך הכל במדינות המערביות, גם אם אנשים נמצאים בעוצר או בסגר בבתים, הם יכולים להתקיים ולהמשיך את החיים שלהם ומי ששייך למעמדות היותר גבוהים יכול לעבוד מהבית באמצעים טכנולוגיים ונעזר בתמיכות השונות אותן מספקות המדינות החזקות.

הנפגעים העיקריים נמצאים במדינות העניות בגלל הסביבה בה הם חיים ואופי עבודתם הנגזרת מכך, שאינה מאפשרת עבודה מרחוק. לדוגמא: חקלאים ועובדי יום, רובם מועסקים שאינם פורמליים. אין להם מרווח נשימה ולא תמיכה סוציאלית או רשת ביטחון של ביטוח רפואי. לכן, כאשר המשבר מגיע אליהם, הפגיעה חזקה יותר. אלה האנשים החיים בתחתית הפירמידה."

שרשראות האספקה הבינלאומיות הואטו ברחבי העולם. המשקיעים ביטלו הוצאות של יותר ממאה מיליארד דולר מהשווקים המתעוררים במדינות התת מפותחות. על פי חוקרי קינגס קולג' "זו נטישת ההון הגדולה ביותר שנרשמה אי פעם."

בכפר הגלובלי הקטן האימפריאליזם 'הסתיים' לכאורה לאחר מלחמת העולם השנייה, אך השליטה הכלכלית מעולם לא פסקה. היא נמשכה ונמשכת. השליטה הכלכלית באה לידי ביטוי באספקת חומרי גלם וכוח עבודה זול, וכך גם היום. המעצמות ששלטו במדינות הפחות מפותחות

בכוח הזרוע, שולטות בהן היום בכוח ההון. אמנם ללא הגדרות פורמליות, אך הן החצר האחורית של העולם.

כל מהדורת חדשות, מאז החל משבר הקורונה, מנתה את מספר הנדבקים והחולים במדינות המערביות ומי שמע בתקשורת היום יומית הארצית או העולמית על מספר העניים החדשים החיים אי שם בחצר האחורית של העולם?
חזקים או חלשים?

רבות התשובות ששמעתי לשאלה זו. נסכם בכך שבראיה אישית, האדם החי באזורים קשים חזק יותר פיסית ומסוגל להתגבר על קשיים יותר מאדם החי באזורי מחיה נוחים. לדוגמא: אדם החי בקירגיסטן ישתה ממי הנהר ולא יקרה

לו דבר, אדם מערבי שישתה ממי הנהר יסבול מכאבי בטן ויחלה. כחברה - האוכלוסייה החיה באזורים נוחים חזקה יותר מעצם העובדה שהם דחקו את הקבוצה החלשה לשוליים.

בימי קורונה אלה, אנו רואים כי מספר החולים והמתים מקורונה במדינות הפחות מפותחות נמוך מאד ביחס לעולם המערבי החזק; בספרד נספרו למעלה מ-280 אלף נדבקים, בבריטניה כ-200 אלף ובארה"ב כ-1.2 מיליון. לעומת זאת, ביבשת אפריקה החלשה, על 1.2 מיליארד תושביה, ישנם רק כ-50 אלף נשאים, נכון ל-7 במאי. למרות זאת המדינות האלה חוות משבר כלכלי משמעותי ובחלקן אף יותר מאחיותיהן החזקות, המפותחות. סגירת חנות צעצועים במנהטן משפיעה על פועל בתעשיית הגומי באינדונסיה, וייטנאם, חוף השנהב וקמבודיה. מחיר מתכת הפלדיום היקרה המשמשת את עולם הרכב צללה מ-2,700 דולר לאונקיה ל-1,700, ירידה המשפיעה באופן קטלני על חייהם של תושבי זימבבואה ודרום אפריקה.

"הקורונה עשויה לדרדר את הכלכלות בעולם שלוש שנים

אחורה לפחות, ולהחזיר את המאבק בעוני העולמי כעשרים שנה אחורנית, בתום המאבק הזה צפויים להתווסף עוד מאות מיליוני עניים בעולם לאלה הקיימים", מסכם יובב גביש נציג ישראל בדירקטוריון הבנק העולמי. הוא מוסיף ומסביר "לבנקים העולמיים שתי מטרות מרכזיות: אחת למגר את העוני ושתיים לצמצם את אי השוויון בעולם. במשבר הקורונה מוקדי פגיעת הנגיף נמצא במדינות המערב אך הוא פוגע באופן אינהרנטי יותר בעניים ובחלשים". הוא ממשיך ואומר:



אילנה מאיר

החוג לגיאוגרפיה אדם וסביבה